

Έτσι είναι σήμερα

Τιμωρή φωτογραφία της Ιερουσαλήμ στα ερείπια του Ναού του Σολομώντος έχει ανεγερθεί το Τέμενος του Ομάρ



Έτσι θα γίνει αύριο

Ηλεκτρονική φωτογραφία που κυκλοφορούν οι Ιουδαίοι και δείχνει ότι στη θέση του Τεμένους του Ομάρ ανεγέρθη ο τρίτος Ναός του Σολομώντος.

ΕΤΟΙΜΟ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ!

Οι όπαδοι του κινήματος για το κτίσιμο του Ναού στέλνουν μήνυμα προς τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Σαρόν:

“Άστο νά πέσει! Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού!”



φωτογραφίες που δείχνουν την σημερινή κατάρρευση των τειχών στο όρος που περιέβαλαν το Ναό του Σολομώντος.



Ο μεγενθυντικός φακός εστιάζει τις ρωγμές στο νότιο τμήμα των τειχών, ανάμεσα στην διπλή και στην τριπλή Πύλη.



Τό πανό στο φορτηγό που μεταφέρει τις πέτρες γράφει: “Οι δύο μαρμαρίνοι ακρογωνιαίοι λίθοι για την τρίτη ανοικοδόμηση του Ναού του Σολομώντος”.



Ένα από τα σημεία των καιρών που θα σημάνουν την έλευση του Αντιχρίστου επί της γης, την εμφάνιση των δύο Προφητών και την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας, θα είναι η ανέγερση του τρίτου Ναού του Σολομώντος, όπως έχουμε γράψει από έτών και στο βιβλίο μας

“ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ” (1984)

Στη συνέχεια σας παρουσιάζω μεταφρασμένο, το τί διάβασα για την ανέγερση του Ναού του Σολομώντος στην εβραϊκή ιστοσελίδα templemountfaithful.org. Απολαύστε το εβραϊκό κείμενο:

Αρχμ. Νεκτάριος Μουλατσιώτης

“ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΣΧΑΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΒΑΔΙΖΟΥΝ ΠΡΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ

Μετα από αιώνες, χωρίς οικοδομικά προβλήματα, ξαφνικά τα τείχη στη Νότια πλευρά του “Όρους του Ναού” πεφτούν. Ο Ισραηλινός Αρχαιολόγος Ειλάν Μαζάλ, ο οποίος ηγείται μιας ομάδας, η οποία προσπαθεί να προστατέψει την καταστροφή των αρχαίων, από το “όρος του Ναού”, αναφέρει ότι το θέμα των τειχών που έχουν πέσει είναι τρομερό και μπορεί μάλιστα να προκαλέσει μια σειρά από συνεχείς καταρρεύσεις του τείχους. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, στα τείχη του “όρους του Ναού”. Τον Αύγουστο του 2001, μία τεράστια ρωγμή εμφανίστηκε στη Νότια πλευρά των τειχών του “όρους του Ναού”. Αυτή η ρωγμή έχει 25 μέτρα ύψος και δεκάδες μέτρα μήκους προς τα δυτικά, ενώ εκτείνεται από τη Ναποανατολική γωνία σε μία περιοχή που φτάνει κάτω από το τέμενος Αλακά, το οποίο είναι χτισμένο στο νοτιότερο μέρος του “όρους του Ναού”. Είναι σημαντικό, ότι αυτή η ρωγμή έγινε ξαφνικά, αμέσως μετά τη μεταφορά του πρώτου ακρογωνιαίου λίθου για τον τρίτο Ναό του Σολομώντα, από το κίνημα των πιστών του κτισματος του Ναού, στην περιοχή που βρίσκεται μπροστά στο νότιο τείχος. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, ότι αυτό ήταν το χέρι του Θεού. Δεν θα επιτρέψει πιά ο Θεός στους ξένους παγανιστές, Ισλαμιστές, Άραβες, να υπάρχουν πια στο όρος του Ναού. Πρέπει να αναφέρουμε ότι λίγο πριν την εμφάνιση του ρήγματος στη νότια πλευρά, μια χαραμάδα εμφανίστηκε και στο ανατολικό τείχος που δεν απέχει από την πραγματικά αυθεντική ανατολική πύλη, η οποία ονομάζεται “Shushan Gate” ή αλλιώς “Χρυσή Πύλη”. Όταν το 2002, έσοκaban οι Άραβες από την εσωτερική πλευρά του ανατολικού τείχους, ο Θεός τους εξέπληξε αποκαλύπτοντας τη “Χρυσή Πύλη”. Οι Άραβες κατάλαβαν τη σπουδαιότητα της εμφάνισης

αυτής της θεικής πύλης, από την οποία γνωρίζουν πολύ καλά ότι θα περάσει ο Μεσσίας, ο Υιός του Δαβίδ. Σαν αποτέλεσμα ήταν να την ξανακαλύψουν. Η κατάρρευση όμως των τειχών του Ναού, είναι ένα πολύ καθαρό σημάδι, ότι ήρθε ο καιρός να εκλείψει η παρουσία των ξένων παγανιστών από το όρος του Ναού. **Ο Θεός, έχει ξεκινήσει και προετοιμάζει τον άγιο λόφο του, ούτως ώστε ο λαός του Ισραήλ να τον εξαντίσει και να του ξαναχτίσει το Ναό. Το Ισραήλ και η Κυβέρνησή του, δεν μπορούν πιά να ξεφύγουν από το σχέδιο του Θεού.**

Στις 23 Φεβρουαρίου του 2004, ένα δημοσίευμα στην εφημερίδα El Quds αναφέρει ότι η σκεπή του Τεμένους “Dome of the Rock” (το γνωστό Τέμενος του Όμαρ) στο όρος του Ναού, έπαθε μεγάλη ζημιά από το σεισμό, ο οποίος κτύπησε το Ισραήλ και την Ιερουσαλήμ στις 11 Φεβρουαρίου 2004. **Άλληλουία!** Τα σημεία των καιρών έχουν ήδη αρχίσει. Ξεκίνησαν με το σεισμό της 11ης Φεβρουαρίου, την πτώση των τειχών, την διόγκωση του τείχους και την ρωγμή. Τώρα τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στη σκεπή του Τεμένους “Dome of the Rock”, το οποίο στεκεται στην ιερή πλευρά. Έχουμε επίσης τονίσει ότι οι σεισμολόγοι έχουν υπογραμμίσει ότι έρχεται ένας τεράστιος σεισμός, που θα γίνει στο εγγύς μέλλον στο Ισραήλ. Το επίκεντρο του σεισμού θα είναι στο Όρος του Ναού και στην Ιερουσαλήμ. **Το αποτέλεσμα θα είναι η ολοκληρωτική κατάρρευση των κτισμάτων που βρίσκονται εκεί. Είναι πλέον καθαρό το μήνυμα από το Θεό του Ισραήλ, ότι ο τρίτος Ναός (του Σολομώντα), σύντομα θα ξαναχτιστεί. Είμαστε μια ευλογημένη γενιά, η οποία θα ζήσει την εκπλήρωση όλων αυτών των γεγονότων, τα οποία είναι σημεία των καιρών. Τα μάτια όλων μας θα πρέπει να είναι στραμμένα στο όρος του Ναού εδώ στην Ιερουσαλήμ, επικεντρωμένα στο σημείο όπου θα συμβούν τα γεγονότα των τελευταίων ημερών. Ο καιρός είναι εγγύς.**

α.α. το λεγόμενο “Όρος του Ναού” σύμφωνα με τους Εβραίους είναι το βουνό που βρισκόταν ο Ναός του Σολομώντος.

η μακέτα του Ναού του Σολομώντος μπροστά στο σημερινό Τέμενος του Όμαρ



Ο ραββίνος διδάσκει στα εβραϊόπουλα σχετικά με το Beit Hamikdash (Ναό του Σολομώντος)





Στα link παρακατω, υπάρχουν φωτογραφιες με μακετες του Ναου ετσι οπως υπηρξε ο πρωτος ναος αλλα και αυτος που σχεδιαζουν να ανοικοδομησουν, οι θεμελιοι λιθοι του ναου, ιερα δοχεια που θα κοσμουν το ναο, ανθρωπους με επιγραφες που στα εβραϊκα λενε πως πρεπει να φυγει το τεμενος και στην θεση να μπει ο ναος του και δεν εχει τελειωμο.

<http://www.templemountfaithful.org/Temple2ae.jpg>

<http://www.templemountfaithful.org/901008ac.jpg>

<http://www.templemountfaithful.org/img/05640015.gif>

http://www.templemountfaithful.org/img/pesch_sacrifice_2004.jpg

<http://www.templemountfaithful.org/img/2005/541.jpg>

http://www.templemountfaithful.org/img/2005/050606_10.jpg

<http://www.templemountfaithful.org/img/2006/jerusalemday/1145.jpg>

<http://www.templemountfaithful.org/img/2006/jerusalemday/1127.jpg>

<http://www.templemountfaithful.org/img/2006/jerusalemday/1128.jpg>

Το site εχει πολλες φωτογραφιες, ενω σε αλλα site υπαρχουν φωτογραφιες μεχρι και των στολων που θα φορουν οι αρχιεροι και ιεροι οταν ο ναος θα χτιστει, μεχρι και το στεμα του Μεσσια τους ειναι σχεδιασμενο. Θα ακολουθησουν ολοκληρες κατω απο αυτη την δημοσιευση





Jerusalem, Old City

Δημοσιεύθηκε: Τρι Αύγ 19, 2008 7:46 pm Θέμα δημοσίευσης:

Ένα από τα σημεία των καιρών που θα σημάνουν την έλευση του Αντιχρίστου επί της γης, την εμφάνιση των δυο Προφητών και την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας, θα είναι η ανέγερσις του τρίτου Ναού του Σολομώντος, όπως έχουμε γράψει από ετών και στο βιβλίο μας «ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ» (1984). Στη συνέχεια σας παρουσιάζω μεταφρασμένο, το τι διάβασα για την ανέγερση του Ναού του Σολομώντος στην εβραϊκή ιστοσελίδα

www.templemountfaithful.org.

Απολαύστε το εβραϊκό κείμενο:

είναι στραμμένα στη σκεπή του Τεμένους «Dome of the Rock», το οποίο στέκεται στην ιερή πλευρά.

Έχουμε επίσης τονίσει ότι οι σεισμολόγοι έχουν υπογραμμίσει ότι έρχεται ένας τεράστιος σεισμός, που θα γίνει στο εγγύς μέλλον στο Ισραήλ. Το επίκεντρο του σεισμού θα είναι στο Όρος του Ναού και στην Ιερουσαλήμ. Το αποτέλεσμα θα είναι η ολοκληρωτική κατάρρευση των κτισμάτων που βρίσκονται εκεί. Είναι πλέον καθαρό το μήνυμα από το Θεό του Ισραήλ, ότι ο τρίτος Ναός (του Σολομώντα), σύντομα θα ξαναχτιστεί. Είμαστε μία ευλογημένη γενιά, η οποία θα ζήσει την εκπλήρωση όλων αυτών των γεγονότων, τα οποία είναι σημεία των καιρών. Τα μάτια όλων μας θα πρέπει να είναι στραμμένα στο όρος του Ναού εδώ στην Ιερουσαλήμ, επικεντρωμένα στο σημείο όπου θα συμβούν τα γεγονότα των τελευταίων ημερών. Ο καιρός είναι εγγύς.

Ενότητα : ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Συγγραφέας : π. Νεκτάριος Μουλατσιώτης

Ημερομηνία : 10/03/2006

Και μη ξεχνάμε ότι οι Εβραίοι δεν χτίζουν ναούς αλλά στήνουν, δηλ. είναι έτοιμοι και απλά τοποθετούν τα κομμάτια. Έτσι θα χτιστεί πολύ πιο γρήγορα απ' ό,τι νομίζουμε!!!

www.youtube.com/results?search_query=third+temple&search_type=

Δείτε αυτά.

Προάγει οϊγά σιγά διά του οικουμενιστικού σχεδίου την αποδοχή όλων των θρησκειών, πρὸς κατάργησιν τῆς ἀληθείας δηλ. τῆς ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ καὶ προάγει πλαγίως τὸ 666 καὶ ἔτσι ἐξυπηρετεῖ καὶ τοὺς Ἑβραίους.

Ὅμως τὸ τραγελαφικὸν τῆς υποθέσεως εἶναι τὸ ἐξῆς: Ἐνῶ οἱ Ὀρθόδοξοι φωνάζουμε ὅχι τὸ 666, προσέξτε τὸν ψευδομεσσία τῶν Ἑβραίων. Οἱ Ἑβραῖοι λένε φοβᾶμαι τὴν ἐξέλιξη τῶν τελευταίων ἐπιστημῶν σχετικά μὲ τὸ D.N.A. καὶ τοὺς κλώνους. Διότι ἐάν κάποτε ἀναλάβει κάποιος εὐφυέστερος τοῦ Χίτλερ θὰ ὑπάρχει πολὺ μέγαλο πρόβλημα γιὰ τοὺς ἀνθρώπους.

Κατ' ἐπέκτασιν πάμε στὶς προφητείες πού λένε ὅτι σὸ τέλος οἱ Ἑβραῖοι θὰ καταλάβουν τὴν παγίδα τοῦ ψευδομεσσίας (ἀντίχριστου) πού πιθανότατα διά τοῦ βιοτσιπ, γενετικής ἐπιστήμης καὶ σατανικής τεχνολογίας θὰ ἐλέγχει τοὺς πάντας. Ἔτσι πολλοὶ θὰ πιστεύσουν στὸ ΧΡΙΣΤΟ. Ποῖα ἡ σχέση Ἑβραίων καὶ 666;

Ὡς γνωστὸν στὰ πρωτόκολλα τοὺς ἀναφέρουν ὅτι ὅταν ἔλθει ὁ ψευδομεσσίας τοὺς κάθε Ἑβραῖος θὰ ἔχει 289 γκόιμ ὑπὸ τὴν ἐξουσία του.

Νά γιατί θέλουν τὸν οικουμενισμό διότι ὁ οικουμενισμὸς ὁδηγεῖ σὲ ἕναν Θεὸ πού ἔχει γενική ἔννοια καὶ ὕστερα θὰ παρουσιάσουν τὴν προσωποποίησιν τοῦ Θεοῦ μὲ τὸν ἀντίχριστο ψευδομεσσία τοὺς.

Νά γιατί κόπτονται νὰ φύγει τὸ θρησκειομα (ET3 Δευτέρα 18/6/2001 10 μ.μ.).

Νά γιατί προσπαθοῦν νὰ μπεῖ τὸ 666 παντοῦ ὑπὸ μορφῆ Bar-code διότι εἶναι: 1) τὸ ὄνομα τοῦ ψευδομεσσίας τοὺς, β) ἐπειδὴ εἶναι τὸ σύμβολό του, γ) ἐπειδὴ ὅπως ὁ σταυρὸς στὸ χρίσμα στὸ μυστήριον φέρνει τὴν χάριν τοῦ ἁγίου πνεύματος, ἔτσι καὶ αὐτοὶ θέλουν νὰ βάλουν ἐπάνω μας, τὸ 666 γιὰ νὰ φύγει ἡ χάρις τοῦ Χριστοῦ, δ) ἐπειδὴ θὰ εἶναι ὁ ἀριθμὸς κλειδὶ τῆς νομεροποιήσεως τῶν γκόιμ (ζῶων κατ' αὐτούς) καὶ μὲ αὐτὸ θὰ εἶναι τὸ διακριτικὸν τοὺς γνώρισμα στὴν παγκόσμια κυριαρχία τοῦ ἀντίχριστου, ε) ἀκόμη εἶναι δήλωση ὑποταγῆς στὸν ἀναμενόμενο ψευδομεσσία καὶ ἄρνηση στὸν ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟ ΙΗΣΟΥ. Ἡ δὲ ἐπόμενη κίνησης εἶναι ἡ προσκύνησις του σάν σωτήρα. Νά γιατί ὅλοι διά τοῦ συστήματος τῶν ἡλκῶν καρτῶν μὲ τὸ 666 καὶ τὸ νομῆρό τοὺς θὰ ἀναμένουν ποιόν; Τὸν ὑλιστικὸν ψευδομεσσία τῶν Ἑβραίων.

Ἐνῶ αὐτοὶ (οἱ Ἑβραῖοι) κόπτονται νὰ μπεῖ τὸ 666 παντοῦ. Ἀντιθέτως οἱ Χριστιανοὶ ἐπαφίονται στὴν καθησυχαστικὴν πλάνην: Στὸ χέρι καὶ στὸ μέτωπο ἂν μπεῖ τότε θὰ ἀντιδράσουμε. ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΣ ΑΠΕΔΕΙΞΑΜΕ ΟΤΙ εἰς τὴν ἀποδοχὴν τοῦ 666 χωρὶς νὰ μπεῖ στὸ χέρι ἢ στὸ μέτωπο (τελικὴ φάση) κολάζει τὸν ἄνθρωπο. Βλέπε ΓΕΡΟΝΤΙΚΟ ΟΡΘΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ, πῶς ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ ΤΗΣ Ν. ΕΠΟΧΗΣ. Νά λοιπόν, γιατί τὸν ἀναγάγουν καὶ σάν ἀριθμὸν ἐμπορευτέου. Δηλ. θὰ σ' ἀναγκάσουν ἢ νὰ ὑποκύψεις ἢ νὰ θεθεῖς ἐκτὸς συστήματος βάσει τῆς ΕΝ ΧΡΙΣΤῶ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΟΥ. Αὐτὸ χτυποῦν ἀπὸ χρόνια, τὴν ΟΜΟΛΟΓΙΑ. Νά γιατί ἐφεύρουν τὸν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ, νὰ γιατί ἔβγαλαν τὸ νέο παπικόν, νὰ γιατί σὲ προωθοῦν στὸ 666. Στόχος τοὺς εἶναι ἕνας ἢ ἄρνησις τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ἀποδοχὴ τοῦ ἀντίχριστου. Καὶ ἔχεις καὶ τοὺς πῖο πολλοὺς χριστιανούς πού λένε δὲν πειράζουν τὰ 666, ὑπὸ ἄλλη μορφῆ. Ἐνῶ ἡ νεοεποχισα ALIS Baily λέει: ἡ συχνότερη χρῆσις τοῦ 666 (τοῦ συμβόλου τοῦ ἀντίχριστου) θὰ ἐπιταχύνει τὴν ἐλευσὴν του.

Ἀπλὰ ἐμεῖς οἱ χριστιανοὶ γνωρίζουμε ὅτι τὸ 666 σημαίνει ἄρνησις Χριστοῦ καὶ ἡ πλήρης ἀποστασία θὰ φέρει (κατὰ παραχώρησιν ΧΡΙΣΤΟΥ) τὸν ψευδομεσσία τῶν Ἑβραίων.

μιουργοῦν μιά συνεχῆ ἄρνησις ΧΡΙΣΤΟΥ, καὶ μιά παραδοχὴ τοῦ ψευδομεσσίας τοὺς καὶ τοῦ κράτους τῶν τῆς παγκοσμίου κυβερνήσεως.

Φυσικὰ ὅλα αὐτὰ ἐλέγχονται ἀπὸ τὸ λευκὸ ἐωσφορικὸ ἀδελφάτο καὶ τὸ ἐπιτελεῖο τοῦ ΕΩΣΦΟΡΟΥ.

Προβάλλουν οἱ Ἑβραῖοι στὸν «κόσμο ὅτι πιστεύουν σὲ ἕναν ἀπρόσωπο Θεὸ γιὰ νὰ τὸν ταιριάξουν ὅπως καὶ ὅποτε θέλουν σὲ σχέση μὲ τίς ἄλλες θρησκείες καὶ τίς περιστάσεις».

Πρὸς τί ὁ Φαρισαϊσμός, καὶ ἡ μὴ ἀποδοχὴ τῶν συστημάτων μὲ τὸ 666; Χλιαροὶ ποιμένες, διέφθειραν τὸν ἀμπελῶνα μου. Μισθωτὸς ποιμὴν οὐκ ἔστι ποιμὴν. Οἱ σημερινοὶ ἱερεῖς χειρότεροι τῶν λαϊκῶν (Ἄγ. Νεῖλος), ἔχουσι μὸρφωση εὐσεβείας ἄρνησάμενοι τῶν δυνάμεων αὐτῆς. Δὲν θὰ γνωρίζουν τὴν δεξιὰ ἀπὸ τὴν ἀριστερὰ ὁδο καὶ θὰ παρασύρουν τὸ ποίμνιον σὲ ἀπώλεια, ὦν ὁ Θεὸς ἡ κοιλία (καὶ ἡ τσέπη), ἀλληλομισοῦμενοι, ἀλληλοκατηγοροῦμενοι. Μὴ πειθόμενοι εἰς τὰς γραφάς, τὰς ἰδίας ἐμπαθεῖς γνώμας προτάσσουσι εἰς τὸ ποίμνιον. Διότι σαφέστατα οἱ πατέρες τονίζουν ὅτι δὲν εἶναι μόνο τὸ χάραγμα στὸ χέρι ἢ στὸ μέτωπο Ἄγ. Ἀγαθάγγελος Γ. 165 σελ. 5. Διότι λέγει καὶ ἡ ἀποκάλυψις ἐδόθη μάχη μὲ τοὺς ἁγίους καὶ ἐνίκησεν αὐτούς (Ἀποκάλ.). Ὁ δὲ Εὐφραῖμ ὁ Σύρος λέγει ὅτι **θὰ βαστάξουσι τὸν ἀριθμὸν** τοῦ ὅταν ἔλθει ὁ ἀντίχριστος. Πού; Ἐννῶσιτε στὴν κάρτα. Ὁ Ἄγ. Ἀρέθας ὁμιλεῖ ξεκάθαρα γιὰ κάρτα καθημερινῆς χρῆσεως (ψῆφον ἐντριβῆς). Οὐαί τῆς πλάνης λοιπόν. Νά γιατί λοιπόν δὲν ὁμολογοῦν οἱ σημερινοὶ ἱερεῖς. Στούς ρασοφόρους τί τοὺς λείπει καὶ δὲν ὁμολογοῦν κατὰ τοῦ 666;

Τὸ ὁμολογιακὸ φρόνημα. Ἡ πραγματικὴ πρὸς Ἰησοῦν ἀγάπη. Ἡ πραγματικὴ αγιοτριαδικὴ ἀγάπη. Ὁ φόβος Θεοῦ. Ὁ φόβος τῆς κρίσεως. Ἡ μελέτη θανάτου, ὁ φόβος κολάσεως. Ἡ ἐλλειψις ἀγάπης τοῦ πλησίον. Ἡ πλανεμένη ὁμολογία περὶ ὀρθοδοξίας (ὑπάγονται στὸ νέο παπικόν). Ἡ ἐλλειψις τῆς Ν. εὐχῆς. Βλέπε (ὀρθόδοξη ψυχοθεραπεία Νο2). Ἡ ἐλλειψις τῆς ἐπιθυμίας τῶν ἐπουρανίων. Ἡ ἐλλειψις τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστιανικοῦ σταυροῦ. Διότι καὶ μόνον ἡ ἄρνησις τοῦ 666 ἔχει ἕναν τεράστιο κοινωνικὸν διωγμὸν, μιά σταυρικὴ θυσία καὶ ὁμολογία. Ὁ καθαρὸς νοῦς (ἐσκοτίστηκαν).

Ἡ ἀγάπη τοῦ βίου τῶν μαρτύρων τῆς πίστεως καὶ ἡ μῆσις αὐτῶν. Ἡ ὀλοκληρωτικὴ ἐν Χριστῶ παιδεία, ἡ ὀρθόδοξη συνειδησις, ἡ ὀμολογιακὴ ἐν Χριστῶ συνειδησις καὶ ἡ πρακτικὴ κατ' ἐπέκτασιν ἀκολουθία αὐτῆς. Ἡ ἐλλειψις βίας στὰ πνευματικά, ἡ συνεχῆς ἐνασχόλησις. Ἐχουν πλανεμένες ἀπόψεις ἐπὶ τοῦ θέματος. Δικαιολογοῦν συνεχῶς μὲ προφάσεις. Μπορεῖ νὰ εἶναι πολλοὶ καὶ πράκτορες τῶν Μασόνων ἢ τῶν Ἑβραίων. Πάνω ἀπ' ὅλα τοὺς ΛΕΙΠΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ εἶναι πασιφανὲς αὐτό. Δοκίμασε καὶ θὰ ἴδῃς, πλησίασέ τοὺς καὶ θὰ καταλάβεις ἀμέσως πόσο ἐμπαθεῖς εἶναι. Εὐκολοὶ στὸν φθόνον στὴν κατάκριση στὸ νὰ ἀναθεματίζουν μὲ το παρμικρὸν καὶ νὰ συκοφαντοῦν ἄνευ λόγου.

Τρεπτοὶ στὰ σχίσματα καὶ στὶς ἐριδες. Ὁ ἐγωισμὸς, ἡ ἔπαρσις, τοὺς ἄλωσε.

Ἐπάρχει ἡ ἐπιθυμία τῆς πορνείας πού σάν ἀποτέλεσμα εἶναι ὁ σκοτισμὸς τοῦ νοῦ.

Ἡ πραγματικὴ αὐτοθυσία. Δὲς τὸν μοναχὸν πῶς ἐσταύρωσεν ἑαυτὸν σὺν τοῖς παθήμασι αὐτοῦ. Λείπει δυστυχῶς ἡ ἐξάσκησις τῆς νοερᾶς εὐχῆς, τὸ Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ἐλέησον με. Λείπει ἡ ἀληθῆς ταπεινῶσις πού ἔλκει τὴν Χάρι, στὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου, πού θὰ τὸν ὀδηγήσει ἀπλανῶς εἰς ὁδὸν ἀληθείας. Μέγας ἐχθρὸς εἶναι καὶ τὸ ὑλικὸ βόλεμα. Λείπει ἡ φλόγα τῆς ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ.

